

VELDMAARSCHALK SIR BERNARD MONTGOMERY

Geboren op 17 november 1887 als zoon van een Anglicaanse bisschop en overleden in 1976.

Huwde in 1927 een weduwe met 2 kinderen ; ze kregen samen nog een zoon David.

In 1937 overleed echter zijn echtgenote.

Tijdens de eerste Wereldoorlog streed hij met verdienste op meerdere fronten.

Na WOI vervulde hij meerdere militaire opdrachten in het buitenland.

In 1937 werd hij dan tot generaal bevorderd en vervolgens tot opperbevelhebber van de Britse troepen.

In 1940 stond hij aan het hoofd van de beroemd geworden 8^{ste} Britse divisie waarmee hij het in Noord-Afrika opnam tegen de Duitse Maarschalk Rommel en het pleit won.

Verder leidde hij nog de operaties in Italië en voerde later het bevel over de geallieerden strijdkrachten in West-Europa.

Zonhoven werd door de Engelse troepen op 09 september 1944 bevrijd.

Het hoofdkwartier van Montgomery bevond zich in villa “Magda” van dokter Peeters, naar wiens dochter de villa genoemd werd. Dokter Peeters overleed als weduwnaar op 01 januari 1943 en werd op 06 januari 1943 begraven.

Later zou deze villa de naam villa “Monty” krijgen natuurlijk wegens het verblijf aldaar van Montgomery.

Montgomery verplaatste op zondag 12 november 1944 zijn hoofdkwartier van Eindhoven naar Zonhoven waar hij tot woensdag 07 februari 1945 verbleef. Op enkele dagen na 4 maanden. Zijn hoofdkwartier werd druk bezocht.

Montgomery beschikte over een leger bodyguards die hem dienden te beschermen. Zijn villa werd in een wijde omtrek ook nog omringd door militaire voertuigen en manschappen. Op vier plaatsen stond er afweergeschut en in de tuin stonden grote vrachtwagens die als kaartenkamers dienden.

De bevolking was in eerste instantie niet op de hoogte van Monty’s aanwezigheid in Zonhoven en zullen hem zeker niet direct hebben herkend, daar er weinig beeldmateriaal ter beschikking was in die tijd.

Vrijdag 10 november: de uitgevers van de Britse kranten bezoeken het westfront alsook het hoofdkwartier van Montgomery te Eindhoven.

Het hoofdkwartier werd regelmatig bezocht door andere generaals zoals Miles Dempsey, een Engelse generaal die onder het bevel van Monty stond.

Donderdag 16 november: Whiteley bezocht Monty in Zonhoven.

Dinsdag 21 november: Portal bezocht Monty in Zonhoven.

Dinsdag 28 november: Dwight David Eisenhower, ook wel “IKE” genoemd, werd om 16u30 ontvangen door Monty en is hij daar ook blijven overnachten. In totaal kwam Eisenhower driemaal langs.

Montgomery was voortdurend onderweg om zijn generaals te velde te bezoeken bv. in Aken, Maastricht, Verviers, Eupen, Spa, Namen en op meerdere andere locaties.

Nog andere Engelse en Canadese bevelvoerders werden er regelmatig ontvangen, zoals daar waren Cuningham, Simpson, Hodges en Crerar.

Donderdag 07 december: om 10u30 confereerde Monty met Eisenhower, Tedder en Bradley in Maastricht.

Zaterdag 16 december 1944 voormiddag: Montgomery vloog naar Eindhoven voor een partijtje golf. Daar toegekomen kreeg hij het bericht dat de Duitsers het Ardennenoffensief hadden ingezet en hij vliegt meteen terug naar Zonhoven.

Dit was dan het begin van het Von Runstedt-offensief waardoor Eisenhower door omstandigheden verplicht werd het 1^{ste} en 9^{de} Amerikaanse leger tijdelijk onder bevel van Montgomery te brengen. Dit Ardennenoffensief, geleid vanuit Zonhoven, zal de definitieve inzet zijn van wat zal leiden tot het einde van de Tweede Wereldoorlog. Toch niet onbelangrijk.

Zondag 17 december: opname kerstconcert in het patronaat. En opname van Monty 's kerstboodschap voor de BBC in Zonhoven. Originele klankband van de toespraak alsook de filmpjes zijn te bekijken op de website van de Heemkunde.

Dinsdag 19 december: Monty bezoekt Simpson in Maastricht.

Woensdag 20 december: om 10u30, Monty werd aangesteld tot bevelhebber van het noordelijk front voor het tegenoffensief in de Ardennen. Met commando over het 1^{ste} en 9^{de} Am. Leger.

Woensdag 20 december 11 uur: Dempsey en Crerar werden ontboden bij Monty in Zonhoven. Om 13u30 bezocht hij Hodges en Simpson in Verviers.

Zaterdag 23 december: Monty bezoekt Gerow in Eupen.

Maandag 25 december 15 uur: Bradley bezocht Monty in Zonhoven. Omar Nelson Bradley was zo onder de indruk van het Ardennenoffensief, dat hij, toen hij op weg was naar Montgomery in Zonhoven, aan zijn begeleiders vroeg, “waarom de mensen op straat tijdens een weekdag allemaal zo goed gekleed waren?” Waarop de begeleiders antwoordden dat het die dag kerstmis was.

Maandag 25 december: het in Zonhoven opgenomen kerstconcert en Monty's kerstboodschap werden door de BBC uitgezonden.

Dinsdag 26 december: Collins op bezoek bij Monty in Zonhoven.

Donderdag 28 december: Monty hield overleg met Dempsey, Crerar, Hodges en Simpson in Zonhoven. Om 14u30, Monty ontmoette Eisenhower in station van Hasselt.

Vrijdag 29 december: Simpson bij Monty in Zonhoven. Samen bezochten ze de zone Aken.

Zondag 31 december: Hodges bij Monty in Zonhoven.

Maandag 1 januari bombardeerde de Luftwaffe de geallieerde vliegvelden waardoor ook Monty's eigen Dakota vernietigd werd, op Zaventem of was het Vorst of Melsbroek?

Woensdag 03 januari: Monty lanceerde het tegenoffensief in de Ardennen.

Vrijdag 05 januari 1945: Winston Churchill en Brooke vergaderde samen met Monty in het mobiele kantoor van de eerste minister in een speciale trein te Kermt.

Zond. 7 januari: na de gewonnen slag in de Ardennen gaf Montgomery een persconferentie op de zolder van het klooster van de fraters te Zonhoven (Kleine Hemmenweg 4) waarop een 200-tal oorlogscorrespondenten aanwezig waren. Daar liet hij uitschijnen alsof alleen de Engelsen deze slag gewonnen hadden, iets wat niet in goede aarde viel bij de Amerikanen en de relaties tussen beiden nog meer vertroebelde. Later zal hij hier over verklaren "dat hij deze conferentie beter niet gegeven had".

Dinsdag 16 januari: na de verovering van Houffalize nam Monty afscheid van het 1^{ste} Amerikaanse leger.

Woensdag 17 januari: Monty gaf het bevel over het 1^{ste} Amerikaanse leger terug aan Bradley.

Donderdag 18 januari: Monty inspecteerde zijn bewakingscompagnie in Zonhoven, o.a. de meisjesschool (Dorpsstraat).

Donderdag januari: Monty confereerde met Bradley in Spa.

Zondag 21 j januari 19u45: Monty hield overleg met Dempsey, Crerar en Simpson in Zonhoven.

Dinsdag 23 januari: nieuw overleg met dezelfde maar nu ook met Cuningham in Zonhoven.

Vrijdag 26 januari: Monty vloog naar Londen voor een onderhoud met Brooke en Churchill en ging verder naar Hindhead Preparatory School.

Donderdag 01 februari: Monty vernam in Hindhead dat zijn plan voor een noordelijke doorstoot naar de Rijn door het geallieerde opperbevel was aanvaard.

Donderdag 02 februari: Monty dineerde met Koning Georges VI op Buckingham Palace, London.

Zaterdag 03 februari: Monty vloog naar Brussel en Zonhoven.

Maandag 05 februari: Monty confereerde met Eisenhower en Bradley in Namen.

Dinsdag 06 februari: Monty inspecteerde zone van geplande “Operation Veritable” in Nederland.

Woensdag 07 februari: Monty’s tactisch hoofdkwartier verliet Zonhoven en werd Geldrop, Nederland, uitgebouwd.

Tijdens zijn bevelvoering verbleef Montgomery en zijn hoofdkwartier op 27 plaatsen, maar nergens zo lang als in Zonhoven.

Woensdag 14 februari 1945: Monty keerde nog even terug naar villa Magda in Zonhoven voor overleg met de generaals Eisenhower en Bradley.

Monty was een gelovig man. Iedere zondag kwam een grote vrachtauto het kerkplein opgereden met op de zijflank volgende tekst: “Motor-Church of St. Georges”. Enkele soldaten droegen een altaar en andere attributen het patronaat in dat net naast het oude gemeentehuis lag en dat omgevormd werd tot een Anglicaanse kerk. De diensten waren steeds op verschillende tijdstippen, dit om de vijand zo nodig te misleiden.

Inkwartieringen van Engelse en enkele Amerikaanse militairen in het Dorp, het fraterklooster, in de jongens- en in de meisjesscholen.

Montgomery had twee honden waarvan eentje een Cockerspaniël was met de naam “Rommel”. De andere noemde hij “Hitler”. Zij vergezelden hem overal. Maar enkel “Rommel” is beroemd geworden. Niet alleen omwille van zijn naam maar ook wegens het tragische ongeval waarin hij om het leven kwam.

Maandag 18 december 1944 wist “Rommel” aan de aandacht van het personeel te ontsnappen en rende de druk bereden hoofdweg op waar hij onder de wielen van een Brits legervoertuig terecht kwam en overleed. De bestuurder van het voertuig timmerde een kistje in elkaar en “Rommel” werd met de nodige eegards begraven. Hij zou ook een gedenkplaat krijgen met volgende tekst:

“Rommel” een Spaniël, de gezelschap van Veldmaarschalk Montgomery van Normandië tot Holland, gedood op 18-12-44. Grafmonument met tekst waarvan een foto bestaat.

In het Engels luidde de tekst als volgt:

Rommel” A SPANIEL, the companion of FIELD-MARSHAL MONTGOMERY from Normandy to Holland. Killed 18th dec. 1944.

Een hele tijd na het vertrek van Montgomery was deze grafplaat verdwenen en werd nooit meer teruggevonden.

In juni en op vrijdag 02 september 1994 bezocht Lord David Montgomery, de zoon van Monty, de villa in Zonhoven tweemaal. Samen met de eminente historicus en biograaf Alistair Horne bezocht Lord Montgomery of Alemein alle 27 hoofdkwartieren hetgeen zou resulteren in een herdenkingsboek dat in 1995, 50 jaar na het einde van WOII verscheen met als titel:

In memory of all Monty's men, who 'went over the Jordan' in North-West-Europa, Juni 1944-May 1945

Dokter Jos Peeters zoon van ... kon niet begrijpen dat hij daar niet was op uitgenodigd. Hij had er tenminste verbleven tijdens het verblijf van eerst de Duitsers en later de Engelsen.

Een van de citaten uit het boek dat luidt als volgt:

Voor het ogenblik heb ik mijn caravan verlaten en verblijf ik in een huis, een paradijselijke villa vol met prachtige meubels.



"Good afternoon Fieldmarchal, the Officers and Soldiers,

We thank you very much

Vivat the Allies."

Kleuters in het patronaat, op verzoek van Montgomery (zijn beschermdienst!)

De kinderen kregen chocolade en fruit.

Onze René, toen 5 jaar, later Dr Welkenhuysen, kleuter van de klas van juffrouw Timmermans op Halveweg, moest de Maarschalk bedanken in het engels met bovenvermelde boodschap en de aan het kind geleerde aanspraak en bedanking.

Jean Welkenhuysen.

Tekst ontvangen op 24 oktober 2019 met bovenaan de Engelse tekst die René als vijfjarige moest opzeggen.